

## Karin Kuijpers

reist naar **Hong Kong** en brengt de nachten door in de **hoogste suite ter wereld** en eet met zoon Sam een zee-egeltje bij topchef Richard Ekkebus.



Zoon Sam deelde een tijdje terug mee dat hij voor zijn opleiding Small Business een stage moest doen voor een halfjaar. Hij wilde graag naar Hongkong, maar durfde niet echt. Als reislustige moeder had ik niet veel tijd nodig hem een schop onder zijn kont te geven. Wegwezen zoon, de wereld is groter dan NL.

En daar ging hij naar mijn geliefde stad in Azië om Hollandse kaas aan de Chinezen te verkopen bij The Dutch Cheese and More... Tikje jaloers wuifde ik hem uit, al kauwend op kansen hem op te zoeken. Na twee maanden vertrok ik richting Hongkong.

Met de World Businessclass van de KLM vloog ik ernaartoe, zoals een Elegance-vrouw betaamt. Op naar de kaaswinkel van Sam op Queens Road in Central voor een onsje graskaas. De zaak zit vol met Chinezen die rode wijn drinken en pestokaas eten. Lactose-intolerant zijn ze allang niet meer, want Sam heeft het druk. No time for mamma.

Grappig om te merken dat Sam zich al een nieuwe wereld eigen heeft gemaakt. Niet ik neem hem mee in de stad die ik redelijk goed ken, maar hij sleurt me na zijn werk mee naar onbekende districten zoals het hippe Sheung Wan, vergelijkbaar met Soho in New York en hét uitgaansgebied Lan Kwai Fong, waar hij zo te merken al menig uur heeft doorgebracht want hij kent er een hoop mensen. Een zoon van 22 in zo'n grote stad, als ouder kun je je er gemakkelijk zorgen over maken, maar behalve dat hij er liters

bier drinkt, praat hij voluit over zijn ervaringen en de business-kansen.

Het leuke van Hongkong is dat je je niet alleen hoeft onder te dompelen in de stad; zeventig procent van de voormalige Britse kolonie bestaat namelijk uit natuur met mooie eilanden als Sai Kung en Lamma Island. We maken wandelingen op goed aangegeven paden, omringd door de zee.

Sam veruult zijn kamer ter grootte van een schoenendoos om bij mij in The Ritz-Carltonhotel te slapen. Op de 117<sup>de</sup> verdieping slapen we in de hoogste suite ter wereld met een schitterend uitzicht over de skyline van Hongkong. Een ver-

## ‘WEGWEZEN ZOON, de wereld is groter dan NL’

dieping hoger huist de hipste hotspot van de stad: de Ozone bar. We zien er de zon ondergaan, drinken cocktails en duiken erna het nachtleven in. Ik aan de hand van Sam. Naar geheime adresjes als de Brickhouse bij Lan Kwai Fong waar we door een donkere steeg in een coole bar terecht komen en feesten tot de zon weer opkomt. Uitslapen is er niet bij, want Sam wil me nog een hoop laten zien. “Je bent een lekkerbek mam, dus je zal het weten ook.” We gaan naar Zuma, een van de hipste fusion-restaurants van de

stad, eten bij Yardbird, een nieuw, trendy yakitori-restaurant in Izakaya-stijl, gaan naar de vismarkt voor *hairly crab* en naar Wan-Chai voor streetfood. Ik krijg af en toe een uurtje van hem voor een massage, maar daarna gaan we weer de hort op. De laatste avond trakteer ik hem op een diner bij de Nederlandse tweesterrenchef Richard Ekkebus van restaurant Amber in het Landmark Mandarin Oriental hotel. Omringd door Tai Tai, rijke Chinese getrouwde vrouwen die niet werken, maar vooral mooi zijn, eten Sam en ik een delicaat negengangenmenu, gebaseerd op de Franse keuken maar met Aziatische invloeden: Spartelverse zee-egel met wafels van zeewier, kikkerbilden in een amandelpasta, lam met yoghurt en citroen.

Ik ben lichtelijk weemoedig om mijn zoon weer te verlaten. Immers, niets leuker om met je zoon op stap te gaan in zijn stad. Hij wil nog wat tegen me zeggen. “Mam, je hebt me hiernaartoe geschopt, maar na mijn opleiding in Nederland wil ik zo snel mogelijk terug. Er zijn hier zoveel kansen om iets te ondernemen.” “Uh, oh ja”, mompel ik, “dat was nou ook weer niet de bedoeling”. “Nou mam, vooruitgang houdt je niet tegen hoor.” “Eh, ja Sam.” ■

[www.klm.com](http://www.klm.com)

[www.amberhongkong.com](http://www.amberhongkong.com)

[www.ritzcarlton.com](http://www.ritzcarlton.com)

[www.yardbirdrestaurant.com](http://www.yardbirdrestaurant.com)

[www.mandarinoriental.com/landmark](http://www.mandarinoriental.com/landmark)