



censenten in Nederland en ook de restaurantgidsen worden steeds minder belangrijk. Alleen Michelin is echt onafhankelijk, de rest gaat nergens over. Ik vind meer inspiratie in nieuwe trends bij blogs van Elizabethonfood.'

**Waar ligt u wakker van?** 'Ik ben na jaren weer zelfstandig en pieker er wel eens over hoe ik dat allemaal moet gaan doen met twintig man personeel.'

**Stel, u bent morgen alles kwijt, wat zou u doen?** 'Met minimale middelen weer een eigen restaurant beginnen of ergens in loondienst gaan werken. Ik heb twee handen en veel kennis, Van der Valk zou een goede aan me hebben. De rookworsten van de Hema lijkt me ook een leuke afdeling. Ik zou aanpakken.'

**Wat is de grootste misvatting over u?** 'Dat ik arrogant ben. Ik zit veel in mijn eigen wereld, dat heb ik nodig. En het is leuk daar, ik kan goed met mezelf opschieten. Daardoor zie

“  
Ik laat nu alle  
horecafeestjes  
aan mij  
voorbijgaan

”

ik vaak mensen niet. Ik leer mezelf nu aan om meer vriendelijk te knikken.'

**Hoeveel echte vrienden heeft u?** 'Drie. Een jeugd vriend, die ik nooit zie, maar als we elkaar zien zitten we gelijk in hetzelfde sfeertje. En Julius Jaspers en Alain Caron. We reizen, eten, praten en lachen samen.'

**Wat zou u aan uzelf willen veranderen?** 'Ik zou socialer willen zijn, meer uit mijn eigen schulp willen komen. Maar eigenlijk is dat meer een wens van mijn vrouw en kinderen.'

**Bent u bang voor de dood?** 'Totaal niet. Ik zou er twee dagen stuk van zijn als ik morgen te horen zou krijgen dat ik de pijp uit ga, maar ik zou in die dagen de kracht vinden om het te accepteren. Het ergste voor me zou het verdriet zijn dat mijn vrouw en kinderen om me hebben. Maar ik ga liever op mijn zeventigste gezond de pijp uit dan dat ik tot mijn tachtigste loop te klungelen met mijn gezondheid.'